

't Dommels Accentje

mei 2020



Een Dommels soepje

Inmiddels 6 vrijdagen alweer soep rondgebracht. Iedereen vindt het nog steeds een geweldig initiatief. We hebben er zelfs de krant mee gehaald.

etenontmoet@wedommelen.nl

Dankzij een goede gever kunnen we tot en met vrijdag 19 juni doorgaan met het wekelijkse soeproject. De Eet & Ontmoet zal uitgesteld moeten worden tot september helaas.... wij houden jullie op de hoogte!

VERGEET NIET OM UW ADRESGEGEVENS IN DE E-MAIL TE VERMELDEN



Bedankje voor Ruud onze kok

We hebben zijn koksmessen laten slijpen op onze kosten.

Belronde

Indien u behoefte hebt om af en toe contact te hebben met iemand van ons, weliswaar via de telefoon of d.m.v. een beeldverbinding, dan kan dit geregeld worden.



Koffie-uur

Als alles meezit en we toestemming van de gemeente hebben, kunnen we vanaf 3 juni ons gebruikelijke wekelijkse koffie-uurtje weer houden met in achtname van de nodige regels, die we tijdig aan jullie kenbaar zullen maken. We komen tijd tekort om bij te buurten... wel met gepaste afstand!

Akoestiek in Ons Dommels Plekske

Er is inmiddels gestart met het maken van een nieuw plafond in onze ontmoetingsruimte, zodat we elkaar weer wat beter kunnen verstaan en het lippenlezen niet meer noodzakelijk is. Op naar een prettige akoestiek in Ons Dommels Plekske!



Match/vraag/aanbod:

We zijn met van alles bezig, en proberen de vragen die we krijgen zo goed en snel mogelijk op te lossen. Ondertussen zijn we ook druk bezig om iedereen te bellen. Mochten wij iets kunnen doen voor u, laat het ons weten.

Aan alle mensen die meehelpt met de soep: Fantastisch en dikke pluim voor jullie inzet!

“UITZICHT ... VAN ACHTER DE GERANIUMS in Coronatijd”,

Op mijn korte wandeltochtjes door de straatjes van mijn buurt kom ik de laatste paar weken opvallend vaak een ouderpaar tegen, vergezeld door enthousiaste kids. Desgevraagd, op keurige afstand natuurlijk, hoor ik dat ze op berenjacht

zijn. Nu lijkt me dat in Dommelen tamelijk ongebruikelijk, maar je weet het niet in corona-tijd.

Nu vragen ongebruikelijke dingen bij mij meestal ook om een ampel onderzoek. Daarom begin ik thuis met eerst even alle op aarde voorkomende berensoorten op te zoeken en dat blijken er acht te zijn: Ijsberen, bruine beren, zwarte beren, pandaberen, grizzlyberen, lipberen, kraagberen en honingberen. Maar ik weet er nog een, wasberen. Alleen is dat geen berensoort, maar een katachtige, zegt mijn faunaboek.

*Nou lijkt het me stug dat de gezinnen en ook de mensen van **We Dommelen** iets met echte beren hebben verzonnen voor de berenjacht. Zouden ze dan namaak-beren in de bosjes hebben verstoppt? En dan gaat het kaarsje bovenin branden. Natuurlijk, het moet gaan over knuffelberen. Niet echte beren dus. Alhoewel knuffelberen in het bestaan van kinderen een niet weg te denken echt leventje leiden. Zo levensecht dat er in veel gevallen slechts met groot verdriet afscheid van wordt genomen omdat het aanzien van de miljoenen keren gewassen én verstelde én bijgevulde berenlijffjes een vorm en kleur hebben aangenomen die je met geen mogelijkheid meer als beer herkent. Soms gaan knuffelberen een half tot heel mensenleven mee en slijten ze hun bejaardenjaren aan het hoofdeinde van het bed waar ze waken over de nachtrust van de ouder, die zonder hun gezelschap geen fatsoenlijke nacht lijkt te kunnen maken. Dat ondanks de aanwezigheid van hun echte, soms ronkende, snurkende, snorrende, partner. Maar - en dat wil ik niet ontkennen - is misschien ook wel juist waarom beerlief aanwezig is en blijft met zijn rustgevende zachte uitstraling.*

Bij de knuffelberen kunnen we twee soorten onderkennen, Teddy-achtigen en Fozzy-achtigen. Ik heb er op een eigen ontdekkingstocht 18 gevonden. 10 Fozzy's en 8 Teddy's. De Fozzy's zijn dus klaarblijkelijk in de meerderheid. U weet niet wat Fozzy's zijn? De eerste Fozzy was de grote

loser uit de Muppetshow. Een echte zielepiet, maar ZO vertederend! Geen wonder dat juist hij veel en veel meer troost nodig heeft dan zijn soortgenoot Teddy. Fozzy moet gewoon geknuffeld worden. En dat doen de meeste kleine meisjes maar wat graag. Het zijn echte moedertjes voor hun Fozzybeer, waar ze het liefst de hele dag mee in hun armpjes rondsjouwen en hem zelfs in hun slaap nog veilig omarmen.

De vraag is hoe het dan staat met die andere beer, de Teddy? Is dat dan soms meer een jongetjes beer? Hij lijkt op het eerste gezicht inderdaad wat minder poezelig, minder zacht, meer een speelbeer. Een Teddy zet je voor je op de fiets, driewieler of step. Teddy gooi je naar die pestkop van een broer of zus. Teddy is je wapenbroeder, je maat, je vriendje. En in die zin is Teddy net zo belangrijk als troostbeer als Fozzy dat is voor kleine meisjes.

Op berenjacht in Dommelen is een wonderlijke ontdekkingstocht langs ramen waarachter ze staan uitgestald, de beren. Soms alleen, soms met meer, soms uitgedost in fantasie-kostuums. En dat maakt het wandelen langs de berenramen tot een verrijkende filosofietocht waarin je mag fantaseren over de gezinnen waarin al die Fozzy's en Teddy's wonen.

Want dat doen ze. Ze wonen! En het wordt mij gaandeweg duidelijk dat "beren op de weg o.a. door corona" onschadelijk worden gemaakt door de beren in huis. En dat geeft ook mij - en ik hoop ook u lezer - een prettig en veilig gevoel. Met dank hiervoor aan de bedenker

P.A.N Demie

PS. Wist u dat er ook vliegende beertjes bestaan? Nee? Niet echt natuurlijk. Maar heeft u in uw omgeving al de eerste hommels kunnen bewonderen? Dat zijn toch net vliegende Teddy's! Hun ruggetjes zijn bedekt door een soort van bruin vachtje en dan dat dikke lijfje, dat gezellige gebrom in je border. Ik stel voor dat we de hommel in Dommelen gaan benoemen tot onze vliegende wijkberen. Exclusief voor hier. Je vindt ze nergens anders. Doen we.

We Dommelen
doe mee(r) met Dommelen



Stichting Doe mee[®] met Dommelen

Groenstraat 3
5551 AV Dommelen

Daniëlle: 06 18302236
Natalie: 06 14872397

talentenbank@wedommelen.nl
www.wedommelen.nl